

Van de voorzitter....

Sinterklaas heeft me afgelopen zaterdag verteld dat hij het heel fijn vond dat hij weer bij ons langs kon komen en hij is heel erg blij met het opgeknapte clubhuis. Wel moest hij nog even wennen aan de nieuwe kleuren en dat er geen gras meer op het dak ligt (zijn paard vond dat erg jammer). Ik heb hem namens ons allemaal bedankt voor zijn aanwezigheid en gevraagd of hij komend jaar weer van de partij is. Ook heb ik gezegd dat we er alles aan gaan doen om weer een mooi grasdak op de Clan te leggen maar dat we daarvoor wel nog op zoek zijn naar financiën. Ik heb een hele zak met chocolade munten gekregen! Tot zover de Sint.



Deze week sturen we vanuit de groep twee brieven: 1 brief naar ouders/verzorgers van leden die minder dan 2 jaar lid zijn met een uitnodiging om op 31 januari op de club langs te komen voor een tosti-infobijeenkomst over onze groep en scouting in het algemeen.

In de tweede brief (naar iedereen) vragen we om mee te denken en een steentje bij te dragen aan de financiën van de club. Belangrijkste onderdeel van de brief is het verzoek om Fellow te worden van onze groep. Lees de brief er op na en als er vragen zijn of als je gelijk wil aanmelden; bel/mail mij (0628506561, ernstjanvb@gmail.com)!

Vermeldenswaard is ook dat met ingang van oktober Femke Koek door de groepsraad is gekozen als lid van het bestuur! Welkom Femke, goed dat je erbij bent, het wordt (soms) hard werken maar vooral met veel plezier.

Tenslotte zit de laatste opkomst van 2014 er alweer aan te komen! Zo snel is het weer gegaan. Bijna tijd voor vakantie, kerst en...een nieuw jaar! Nu eerst nog even afronden, nog even focus op laatste opkomsten, er komen nog een paar weekenden en mooie avonturen aan!

Tot aan de tosti ennn laat je uitdagen (en voor wie wil; word Fellow!).

Met scoutinggroet namens het hele bestuur,

Ernst-Jan
voorzitter



Bever avonturen

Op 1 november hebben de bevers op het strand genoten, van één van de laatste dagen zon dit jaar. Ze hebben gelopen als krabben, wedstrijdjes gedaan met het gooien van schelpen en heerlijk met het zand gespeeld. Ook de boot op Kijkduin, zorgde voor veel plezier.



Op 8 november waren de bevers op zaterdagochtend nergens te bekennen. Ze kwamen namelijk pas in de avond op de clan. Er was een speciale Halloween-Sint Maarten opkomst met een hoop lekker en vooral griezelig eten. Na het kopje bloedsoep met een spin erin, was het tijd voor het toetje: de heksen oogbal.

Na het griezelen zijn alle stoere (en verkleden) bevers, nog even naar het bos geweest voor een spelletje in het donker, spannend!



Voor de laatste nieuwtjes en foto's volg de Ferguson op Facebook!

<https://www.facebook.com/scoutingferguson>



♪ “Dank u Sinterklaasje!” ♪

Afgelopen zaterdagochtend, 29 november, was het één groot feest bij de Ferguson.

Sinterklaas vereerde ons met een bezoekje en nam maar liefst 5 pieten met zich mee!

Deze pieten zetten de Clan flink op de stelten en tot grote hilariteit van de kinderen was de Hoofdpiet het grote boek van de sint kwijtgeraakt. Kortom paniek, maar na een flinke zoektocht, waar de kinderen goed bij hielpen, werd het boek gelukkig toch gevonden. Na een persoonlijk woord van de Sint voor elk kind genoten de Bevers, Welpen meisjes en Welpen jongens van de heerlijke pepernoten en mooie kadootjes.

Een geslaagd bezoek, we kijken nu alweer uit naar volgend jaar!



Raadsels...

- 1 Wat komt er in de maand december wel voor wat in andere maanden niet voorkomt?
- 2 Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?



Het aftellen tot 100 jaar Ferguson is begonnen....

Nog maar 3 jaren, 8 maanden en 11 dagen want op 17 augustus 2018 is het zo ver!

De letter “D”

- 1
- 2

Het is te ver om te lopen!



Wist je dat...

- ... de leiding sinds kort heerlijk kan zitten in de Jail (het leiderslokaal)?
- ... er superzachte op maat gemaakte kussens liggen op de banken?
- ... er een een supercoole nieuwjaarsopkomst in de planning zit?
- ... wij al een tipje van de sluier mogen oplichten hierover?
- ... het iets met glow-glow-glow en feest te maken heeft?
- ... het bestuur een nieuw algemeen bestuurslid in haar gelederen heeft?
- ... dit Femke a.k.a. "De Wijze Woudloper" is?
- ... je haar ook kan kennen als redactielid en toegewijd tosti-bakker?
- ... Jeroen Kasten spontaan op de schoot van de Sint wilde gaan zitten?
- ... de Sint niet gediend was van deze praktijken?
- ... de Sint namelijk nogal broze knieën bezit?
- ... we dankzij een gulle donatie binnenkort prachtige nieuwe tafels en banken erbij krijgen?
- ... de meeste Fergusonners al gewend zijn aan de nieuwe kleuren van de Clan?
- ... in de kerstvakantie een start wordt gemaakt met het schilderen van de Hal?



MUURBLOEMEN BEAUTY SALON

Op 15 oktober is de Muurbloemen Beauty Salon geopend. U kunt hier terecht voor een weldadige gezichtsbehandeling bestaande uit een chocolade-, banaan- of yoghurtmasker met komkommerschijfjes om totaal te ontspannen. Of u kiest voor een manicure en make-over zodat u er uit zult zien als een fotomodel. De behandeling kost u wel een paar jaar van uw leven, maar wanneer de muurbloemen eenmaal klaar zijn ziet u daar in elk geval niets meer van!



OPEN SINDS 15 OKTOBER

EN ALLEEN MAAR

TEVREDEN KLANTEN!



Verjaardagen tot volgende FergusonPost editie

07-12	Hans Bert Griffioen	65 jr
07-12	Femke Koek	30 jr
09-12	Jeroen Kasten	28 jr
09-12	Annie Regeer	84 jr
12-12	Kevin Storm	6 jr
13-12	Elsie Pronk	6 jr
15-12	Olivier van der Hoeven	12 jr
19-12	Kaj Planken	10 jr
24-12	Eliot Mauries	10 jr
29-12	Bas Saraber	36 jr
29-12	Tiarnán O'Shea	7 jr
04-01	Julien de Man	14 jr
06-01	Merlijn Vervoorn	20 jr
11-01	Finn Pilon	8 jr
14-01	Lars Been	11 jr



Dé Fergusonner van de maand: Martin Spiering



2014 wordt afgesloten met een welverdiende Fergusonner van de maand; Martin Spiering!

Martin zet zich al jarenlang, zowel voor als achter de schermen, in voor de Ferguson.

Afgelopen oktober is hij helaas gestopt als bestuurslid maar hij blijft zich met verve inzetten als dé man die het verhuur van de Clan beheert en regelt. En dat doet hij top!

De hoogste tijd dus om hem eens flink in het zonnetje te zetten!

De komende weken ligt er een heerlijke tosti klaar voor Martin!



Colofon

De redactie van de FergusonPost wordt gevormd en bestierd door Boulie, De Wijze Woudloper, Stoffel en De Koene Ridder.

E-mail: redactie@scoutingferguson.nl Website: www.scoutingferguson.nl

Muurbloemweg 41, Den Haag (groepshuis aan paadje in bocht).

De krant verschijnt ook digitaal, dus check de website!

Verwachte verschijningsdatum FergusonPost nr. 3: 17 januari 2014

Leuke ideeën, interessante verhalen? Schroom niet en mail de redactie!

Agenda



10 januari

Nieuwjaarsopkomst

24 januari

SuPaSt kookwedstrijd

31 januari

Infobijeenkomst

De FergusonPost-redactie wenst iedereen een mooi en nieuwsrijk jaar toe!

