



Woord van de voorzitter...

Fergusonners,

2016 is gestart! We zijn voluit begonnen met dit nieuwe mooie jaar. De jaarplanner staat echt bol van alle activiteiten; kijk je elke week even op de site? Of stel in dat je automatisch een update krijgt! Dan weet je wat en wanneer er als lid, leiding, staf en ouder van je verwacht wordt.

De winter is (nog?) niet echt langs geweest en de lente zit al heel voorzichtig in de lucht. Dat is een mooi moment voor Valentijn. Op eerste gezicht is Valentijn niet 100% scouting, iets te roze en een tikje commercieel. Aan de andere kant zijn een goede, zorgvuldige voorbereiding en het perfect uitvoeren van een verrassing weer wel begrippen die passen binnen scouting! Daarom staat zowel deze Fergusonpost als een flink deel van de programma's dit weekend in het teken van Valentijn. Ik ben benieuwd en wacht rustig af!

Laat je uitdagen - in 2016 én ook met Valentijn

Groet van de voorzitter,
Ernst-Jan



Nieuws uit Hotsjietonia



Afgelopen zaterdag hebben de Bevers carnaval gevierd. Keet Kleur uit

Hotsjietonia kwam

op bezoek en ze vond dat de bevers en wat saai bij zaten in hun rode bloesjes. De bevers hebben zich daarom samen met Keet Kleur verkleed en geschminkt en flink gedanst bij de stopdans op carnavalkrakers. Ook het lokaal werd omgetoverd tot een gezellige feestzaal. Heel veel dikke pret dus! Aankomend weekend hebben we een weekend in Wassenaar, met het thema ridders en prinsessen.



We tellen af tot 100 jaar Ferguson....

Nog maar 2 jaren, 6 maanden en 4 dagen want op 17 augustus 2018 is het zo ver!





Afscheid Patricia bij de Scouts meisjes

Zaterdag 6 februari hebben de Padvindsters (Scouts Meisjes) een afscheidsopkomst voor Patricia gehouden. Zij heeft ons namelijk verlaten na ons 8,5 jaar leiding te hebben gegeven.



Gelukkig gaat ze wel nog mee op kamp! Voor haar afscheid hebben we een chocoladecake gebakken, geknutseld en een route door het bos gemaakt. Ze vond het heel leuk en heeft veel cadeautje gehad. Waaronder een eigen speciale badge voor op haar uniform. Ook heeft ze papieren bloemen gehad met fotootjes erop van de Padvindsters . En gesigioneerde fotolijstje met leuke groepsfoto's. Veel plezier Patricia!!! Tot op het zomerkamp!



“Een dag niet gescout, is een dag niet geleefd”



Bij de opening van de Scouts wordt er altijd nadat de vlag gehesen is, de wet en het motto opgezegd. Sinds jaar en dag is het motto bij de Scouts meisjes (Padvindsters): “Wees bereid”. Een oerdegelijk, suf motto vonden de meiden.

Tijd voor vernieuwing! Het motto van deze maand staat in het

teken van, hoe kan het ook anders; **Valentijn!** →



Dé Fergusonner(s) van de maand: Sofie Brinksma en Tyiesha Dhoen



Sofie Brinksma is sinds begin dit jaar lid geworden van de Welpen Meisjes. In deze korte tijd is al gebleken dat Sofie een geweldige kabouter is, want ze is behulpzaam voor haar medekabouters en ook ontzettend lief. Ook is ze altijd vrolijk en houdt ze van een gezellig kletspraatje met de leiding. Na de opkomst helpt ze de leiding ook met het vegen van het lokaal. Wat een top meid!

Tyiesha Dhoen is genomineerd als Scouts meisjes. Ze heeft het op zaterdag erg druk met voetbal maar doet onwijs haar best om toch aanwezig te zijn. Daarnaast is ze onwijs behulpzaam en werkt ze

hard. Dat wordt erg gewaardeerd!

Er ligt voor beide meiden deze maand een heerlijke tosti klaar!





Wist je dat...

... de Scouts en de Explorers elk jaar helpen met het uitdelen van de drinkbekertjes tijdens de CPC?

... zij dit jaar ook weer op 6 maart paraat staan voor alle hardlopende helden?

... dit altijd een gezellige dag is en tegelijkertijd een mooi centje opleverd?

... er geruchten gaan dat het Jubileumkamp over 2 jaar in Schotland zal zijn?

... dat ook niet zo gek zou zijn gezien het 100 jarig bestaan?

... de #OnsFeest commissie de huidige leiding, oud-leiding, bestuur en NDLG-ers een hele ludieke en gave uitnodiging voor een feest heeft gestuurd?

... iedereen een old skool cassetteband kreeg met daarop een QR code naar een persoonlijke boodschap?

... Menno elke week vraagt hoe laat de Stam begint?

... de Stam elke week op dezelfde tijd begint?

... Daniel een quiz gemaakt heeft over alle stamleden?

... deze heel leuk gedaan werd, m.b.v. de website kahoot?

... de stam ondertussen bestaat uit drie liefdeskoppels?

... daarbij twee van de drie relaties elkaar hebben leren kennen bij scouting (stam)?

... Jacqueline bijna elke vrijdag langs komt, omdat ze het zo gezellig vindt?

... de Bevers al over 3 maanden op kamp gaan ?

... ze dan naar een clubhuis in Delft gaan?

de Bevers bijna elke week bezoek krijgen van een figuur uit Hotsitonija?



Nieuws van de Explorers

De Explorers hebben helaas afscheid genomen van Erwin.

Erwin gaat zijn hart achterna en gaat bij zijn grote liefde in Sittard wonen. En aangezien Sittard niet naast de deur ligt stopt Erwin als begeleider bij de Explorers. Maar hij heeft beloofd dat hij nog af en toe zijn gezicht komt laten zien!

De explorers wensen hem veel geluk toe in het verre zuiden!





Van de Muurbloemen (Welpen Meisjes a.k.a. Kabouters)



Wist je dat....

- ... Eva hele mooie magneet hartjes kan knippen?
- ... geen enkele Kabouter het erg vond om met haar handen in de pindakaaspot te gaan?
- ... vooral Laura erg vieze handen had, zij ook al onder

de meel en de vla heeft gezeten?

- ... er een grote groep Kabouters minecraft speelt?
- ... dat er nu 25 kabouters zijn en dat dat er misschien nog wel meer worden!

... Puk en Kate heel snel zijn, ze iedereen aftikte tijdens een spelletje mokje pik?

... Annabelle (Bever) heel stiekem een mok had gepakt tijdens mokje pik?

... de leiding dit erg knap vond!

... Hannah vaak valt maar, gelukkig ook weer opstaat?

... Tirza mee doet met de Lego league?

... de kabouters heel veel over zeedieren weten en vooral Jikke?

... Giorgia het leuk vind om in de vlaggenmast te klimmen?



Verjaardagen tot volgende FergusonPost editie

- 14 februari Kate Mauries
- 14 februari Annabelle Romkes
- 15 februari Marc van Broeckhuijsen
- 16 februari Yuna Planken
- 19 februari Isabella Nicolescu
- 20 februari Lars van Heijningen
- 1 maart Cashley Heffels
- 1 maart Mick Brinksma
- 5 maart Koen Boes
- 7 maart Marloes Koenen
- 10 maart Eva de Bruin
- 12 maart Ilse van der Greft
- 18 maart Elske Kloosterboer
- 23 maart Suzanne Witvliet
- 23 maart Nick Storm
- 24 maart Louise Pronk
- 25 maart Guusje van Breugel





Zomaar verhaaltjes over de Welpen Jongens van de Kilkerranhorde

Dat Welpen Jongens gezellig en vooral heel actief zijn, dat weten we natuurlijk allang. Altijd kletsen en zorgen dat er wat gebeurt. Soms valt zelfs bij de welpen jongens het een en ander op. Een paar leuke verhaaltjes:

Weekend 30 en 31 januari 2016

Akela en Sugima staan in de keuken en koken de avondmaaltijd voor de welpen. Het is gezellig in De Clan. De welpen hebben eigen tijd om te besteden en lezen wat, rennen door het groepshuis, spelen met Oe, Co en Rama of hangen in de hal. Totdat Luc in de keuken komt. "Akela! Zullen we muziek opzetten om te dansen!" "Aha", denkt Akela "een welp in de keuken, dat is een beetje gevaarlijk met die hete pannen". Eigenlijk willen Akela en Sugima die Luc weer uit de keuken zetten. Totdat ... Luc zelf gaat dansen en liedjes van K3 gaat zingen met glimmende ogen. "Neeee", denkt Akela, "die zetten we de keuken niet uit". Er komt een smartphone uit de achterzak en Rama pakt snel het bestuurskado uit de kast: de bluetooth speaker! Al gauw knalt Spotify de hits van K3 door de keuken en de hal en staan welpen te dansen. Natuurlijk dansen Sugima en Akela mee en zingen uit volle borst: "Stuuuren we mama's en papa's allemaal weer naar school toeoeoeoe!". Het was een gezellige kookbeurt, dankzij Luc.

Installatie 16 januari 2016

Vóór de installatie van een welp maken we altijd nog even een babbeltje met de ouders hoe de installatie wordt beleefd. Nou, zonder uitzondering is dat zeer intens! Slapeloze nachten en dagen tevoren al een knoop in de darmen van de opwinding. Mooi zo, want zo'n installatie is niet zomaar wat. Je gaat beloven je best te doen als welp en dat is een behoorlijke klus. Zomaar een praatje met de moeder van Roan en zij vertelt wat er thuis gebeurt is: "Mama, als ik geïnstalleerd ben, hoef ik er dan nooit meer af? Ik wil ook leider worden!" Roan, hou vol tot je 17 bent, dan mag je vast leider worden.

Nieuwe leden

Soms laten ouders per e-mail weten dat hun zoon graag op scouting wil. Twee jongens erbij die graag welp willen worden: Antoine en Rowen. Welkom. De Bevers zorgen ook voor flink aanwas bij de horde. Kasper, Milo en Kevin van harte welkom bij de horde. Gelukkig nemen de welpen graag vriendjes mee naar de opkomsten. De afgelopen weken hebben we daardoor Sinjo en Sven verwelkomd. Hou dat vol jongens, neem gerust een vriendje mee om te laten zien hoe gaaf het is bij de welpen!



Groeten van

Rama, Oe, Co, Lungri, Sugima en Akela



Voor de laatste nieuwtjes en foto's volg de Ferguson op Facebook

www.facebook.com/scoutingferguson

Agenda

12 maart – NLDoet klusdag





Gezocht: Ouders met een uurtje over!

Scouting Ferguson bestaat al bijna 98 jaar.....hoogbejaard in jaren maar springlevend in doen en laten, we zijn niet voor niks de leukste groep van Den Haag en omstreken met inmiddels al 180 leden!!! We koersen af op een uniek jubileum in 2018, 100 jaar Ferguson!

We zijn de laatste jaren flink gegroeid en daar zijn we blij mee. De vele vrijwilligers van de groep steken veel tijd in leuke programma's voor de kinderen, organiseren weekenden, kampen en nog veel meer.

We willen en zullen dat ook graag blijven doen, maar daar hebben we nog een paar enthousiaste mensen extra voor nodig. Dat kan in diverse rollen binnen de groep. Heb je bijvoorbeeld vroeger zelf leiding gegeven en/of ben je nu zo'n vader of moeder die wel een paar uurtjes over heeft, dan kunnen wij je een passende uitdaging bieden!



Als je een nieuwe uitdaging aan wil gaan, schroom niet en neem dan contact op met onze groepsbegeleider Richard Leloux, hij is bijna elke zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur in ons groepshuis de Clan en anders te bereiken via telefoon 06-30520506 of e-mail richardleloux@casema.nl Gewoon doen!!!

Oproep: NLdoet & Scouting Ferguson



Zaterdag
12 maart 2016
10.00 tot 16.00

Scouting Ferguson doet mee met NLdoet!

NLdoet. 11 en 12 maart 2016.

We zoeken nog vrijwilligers om ons te komen helpen met klussen!

Oranje Fonds
voor sociale initiatieven
Brengt ons bij elkaar.

Zaterdag 12 maart 2016 - 10.00 tot 16.00

klussen@scoutingferguson.nl